

Vid frågor kontakta Erica 0768-779098 eller Rikard 0733-148756

Varma hälsningar Berit Lennartsson, Britt Hansson, Erica Bäck och Rikard Holst

Vägbeskrivning:

EFS-gården Åsljunga ligger cirka 7 km norr om Örkelljunga.
Följ skyltarna mot Åsljunga vid väg 24. Adressen är Ånhultsvägen 31, Åsljunga.

Vi kan med fördel samåka från våra respektive församlingar.



Kom till ro min själ

Retreat på EFS-gården, Åsljunga

23-25 november 2018

Kom till ro min själ

I vårt samhälle pågår ett ständigt brus. Vi matas med intryck från våra medmänniskor, sociala medier, nyheter och TV. Allt går i ett väldigt tempo. Stillheten är en nyckel för att kunna urskilja Guds röst bland alla röster och ge rum för min egen inre djupare röst.

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka, med den vill vi skapa rum för stillheten. Grunden för vår helg är tystnaden. Efter en introducerande samling på fredagskvällen till och med frukost på söndagen kommer vi därför inte att prata med varandra. Helgen kommer att vara skärmfri och vi vill därför att du stänger av din mobiltelefon. Världen snurrar vidare utan oss.

Under dagarna sker en lugn växling mellan gemensamma samlingar med bön och undervisning och egen tid för vila, reflektion och bön. Det kommer finnas möjlighet till ett personligt samtal med en vägledare.

“Bli stilla och besinna att Herren är Gud”

Praktiskt

Tre församlingar arrangerar tillsammans den här retreathelgen: Åhus frikyrka, Betania Tollarp och Östermalmskyrkan Kristianstad.

Vi kommer att hålla till på den mindre gården Solvik som tillhör Åsljungagården. Gården ligger mycket vackert vid skog och sjö. I Solvik och dess eget lilla kapell kommer vi ha alla våra samlingar och måltider. Hälften av retreatdeltagarna kommer att bo på Solvik och andra hälften på huvudgården.

Vi börjar retreaten fredagen den 23 november kl.18.00 med kvällsmat, och avslutar söndagen den 25 november kl.09.00 efter frukost.

Det finns begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig till berit.lennartsson@antonskolan.com.

Kostnaden för retreaten är 650 kr och betalas in till Östermalmskyrkan på Plusgiro: 143736-7 eller Swish 1230746859, senast 31 oktober.

Märk din inbetalning med namn och ”retreat”.

Meddela i god tid om du har behov av specialkost.

Mat och logi: Enkelrum. Sänglinne och handduk behöver du ta med eftersom vi bor på vandrarhem. Det finns gemensamma duschar och toaletter i korridoren.

Förutom bibel och anteckningsbok kan du gärna ta med dig någon god bok som handlar om det inre livet. Däremot bör du inte ta med jobbet. Ta också gärna med innetofflor, varm tröja, (badkläder?) och fritidsskor för att kunna gå ute i naturen.