

Kära vänner,

Det är en vacker solig dag här vid Mpongwe, denna Zambias 54:e Självständighets dag. Som är vanligt under oktober månad, står flambojanträden redan i full blom med sina orange-röda blommor, nästan som om dom ville ta del i dagens firande! Fotot till höger visar det vi ser när vi tittar ut genom köksfönstret på flambojant och frangipaniträden.



Att diska är verkligen en välsignelse när man ser detta! Mangoträden här ikring är fulla av gröna mangofruktar.

Vi är så tacksamma för den fred och öppenhet vi upplever i landet och det är en förmån att få fortsätta tjäna Herren här.

Vi ber om förlåtelse för att detta är den första uppdateringen sen i påskas! Hoppas att ni har saknat oss :) Vi delar nu en del av det som vi har sysselsatt oss med och vi tackar er för era förböner.

Bibelöversättning

För några år sen kom det ut en ny översättning av bibeln till dagens lambaspråk. På grund av tryckfel, och andra fel som behövdes rättas till, fick Baptist Union of Zambia litteraturkommittén ansvaret för att revidera översättningen. Nu har ansvaret överlämnats till Henry. Han har gått igenom Nya Testamentet, och hans rättelser skall nu bekräftas av två pastorer. Tanken är att nyöversättningen av Nya Testamentet skall tryckas nästa år. Sen skall GT kollas. Vi ber om förbön för detta.

Evangelisation och Församlingsbesök

För ett par veckor sen åkte en grupp på över 50 ledande kvinnor från olika MBA församlingar till Ngabwe – området där Sonja och Arne Johansson verkade – för att, tillsammans med de lokala församlingarna, besöka byar och dela evangeliet med folket. Ngabweområdet är, andligt sett, mycket mörkt och i stort behov av församlingarnas utåtriktad verksamhet och förbön. Lastbilstransport och chaufför ordnades genom verkstan vid Mpongwe. En dag besökte dom hövdingen Ngabwe som uppmuntrade och utmanade kvinnorna att fortsätta med denna angelägna verksamhet. Be för församlingarna i Ngabwe, och för hövdingen Ngabwe.

Barnläger

Söndagsskollärarträningssteamet hade planerat att barnläger skulle hållas i augusti i år och dessa skulle ledas av söndagsskollärare som dom hade tränat i april. Tyvärr uteblev dessa läger, en efter en, genom distriktsledarnas direktiv. Fastän träningssteamet blev modfärdigt finns förhoppningen att, med fortsatt träning av

söndagsskollärare, kommer lägren att hållas nästa år, 2019. Vi är tacksamma till Gud för er FÖRBÖN för att lägerverksamheten verkligen skall få ett fotfäste i MBA. Många söndagsskollärare tränades i femdagarslånga seminarier under maj, juli och september månader. Vi är så tacksamma för de trogna fem lärartränare som ledde denna verksamhet helt volontärt.

Besök

Förra veckan hade vi besök av Annette Sandwall (min bror Gunnars och Ullas dotter), och Sofia Molyneux (Anders och Margareta Ivarssons dotter). Dom kom för att tala med ledarna i kommunen och samordna ett program för att bekämpa alkoholproblemet ikring Mpongwe som förslavar allt fler. Gud öppnade dörrar för Annette och Sofia utöver förväntningarna, och vi hoppas på en början av detta projekt. Många, både äldre och yngre, dras in i alkohol och drog missbruk och sexuell promiskuitet. Vår bön är att de lokala zambier som Annette och Sofia identifierade som ansvariga för detta program skall ledas av Herren i deras strävan att få hela kommuniteten engagerade.

Vår hälsa

Stella har haft problem med sina njurar sen i mars. En urolog som hon konsulterade i juli 2018 (under sitt korta besök hos sin mor vars hälsa försämras) trodde att Stellas krämpor berodde på en förminskning av urinröret som orsakade en svullnad av den vänstra njuren. Han sa att han måste undersöka detta närmare, och kanske en operation skulle behövas.

Vi flyger till Sydafrika den 15 nov. och Stella skall träffa urologen den 16e. Henry skall också opereras - i december för gråstarr på sitt vänstra öga.

Under vår vistelse i Sydafrika kommer vi att bo hos Stellas mor. Adressen är: 8 Cypress Street, Roodepoort, 1724, Sydafrika.

Hur bra det är att ha en trygghet!

“Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt,
Men jag har min lycka i att nalkas Gud,
jag tar min tillflykt till Herren, min Gud,
och skall vittna om allt du har gjort.

Psalm 73:26, 28

Gud välsigne er rikligen! Tack för alla förböner. Vi ber också för er.
Era syskon och medarbetare,
Stella och Henry

