

24 oktober 2019

Kära vänner,

Vi hälsar er i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi underbara namn!

I dag firas Zambias Självständighets Dag. Det är 55 år sen Zambia blev självständigt. Vid midnatt hördes hurrarop och fyrverkeri i Mpongweområdet. Naturen ligger inte efter. Det har planterats ganska många s.k. Flamboyant träd här ikring och dom är nu övertäckta i underbara oranj-röda blommor, just i tid för dagens firande! Vi är så tacksamma för freden vi åtnjuter i Zambia.

Under tidigare år kunde vi räkna med att få en regnskur på självständighetsdagen, men idag ser vi ännu inte något tecken på den välsignelsen. Det är mycket torrt och mycket varmt. I natt hade vi 30graders värme inomhus. Myggen är i full gång och dom har redan många malaria fall som dom behandlar på sjukhuset.

Vi är så tacksamma för att vi har rinnande vatten inomhus igen efter två månader då vi fick fylla hinkar från kranen utanför, för att sen bära in och använda inomhus.

Hela landet kämpar också med brist på elektricitet. Vatten nivån i Karibadammen där vår el genereras är mycket låg, och vi har elavbrott på 10-12 timmar nästan dagligen. Man följer inte någon tidsschema så vi kan inte räkna ut när det blir avbrott!

Henry fortsätter med att kolla översättningen av bibeln till ny-lamba som talas i dag. När nyöversättningen av hela bibeln trycktes för några år sen upptäcktes en del fel som måste rättas innan man kan ordna med en ny tryckning. Han är klar med att rätta felen i översättningen av Nya Testamentet, och det har kollats av två pastorer. Sen blev Henry ombedd av Baptist Union of Zambias litteratur kommitte att fortsätta med att kolla Psaltaren. Man planerar att trycka Nya Testamentet och Psaltaren med en bibelläsningssplan i en nära framtid.

Vi är så överväldigade över hur vår Allsmäktige Gud har använt sig av blott mänskliga redskap för att göra sig känd genom sitt Ord under århundraden. För hundra år sen använde han sig av en av de första missionärerna i vår del av Zambia, Dr.Clement Doke, att göra den första översättningen av Nya Testamentet till lambaspråket. Så här skrev han om detta i sina egna ord:

“Jag skall aldrig glömma dagen, den 14:e december, 1918... Det var ungefär kl.1600 . Postbäraren hade just anlänt. Bland andra paket som han hade var ett med en pyjamas som min mor hade skickat. I min ungdomliga översvallande glädje tog jag på mig min pyjamas, satte mig på min cykel och cyklade runt missionssamhället, efterföljd av omkring 60 skolungdomar som sprang och ropade efter mig. Dom såg bara min nya pyjamas. Men det var fullföljningen av översättningen av Nya Testamentet som gjorde mig så upprymd.”

Nu när Henry närmar sig slutet av Psaltaren har Stella föreställt sig honom i en ny löpningsskjorta på våran gamla svenska cykel, och han cyklar runt missionssamhället med barnen från Stellas “Good News Club” som springer efter! :)

På tal om Stellas Good News Club är det en sån glädje att se andlig utveckling i den grupp av barnen (i åldern 7-14 år) som bor här på missionsområdet och som hon undervisar i bibelkunskap varje vecka. Eftersom de flesta har tagit emot Jesus som sin Frälsare, har betoningen i undervisningen varit gemenskapen med Jesus i hans efterföljd, han som är deras bästa vän. Nyligen ordnades det med extra träffar för att lära sig hur man kan ha en stund med Gud varje dag. En blyg 12 årig flicka, Naomi vid namn, som bor med sin moster (som betalar hennes skolavgifter och Naomi hjälper till med att sköta huset) berättade för Stella att “ingen ville bo med mig.” Hon berättade för Stella att hennes mor hade skickat iväg henne från byn där dom bodde för hon var rädd att Naomi skulle tvingas gifta sig som flicka (som verkar vara vanligt där i bysamhället. Hon hade skickats till olika släktingar tills hon kom till familjen som hon nu bodde hos. Tråkigt nog är det många som, lik Naomi, finns i stora delar av Zambia. Dom har ett stort behov av att veta att Jesus älskar dom och kommer aldrig att lämna dom.

Stellas kolleger, söndagskollärråningsteamet, fortsätter med att introducera barnlägerverksamheten i MBA. Dom organiserade ett läger mycket framgångsrikt, men, tyvärr blev ett annat läger inställt av församlingarnas distriktsledning där lägret skulle hållas.

I morron före gryningen (kl.0300) kommer MBAs generalsekreterare, Langson Makule, tillsammans med MBAs styrelseordförande, Justin Munkupa, att börja på en lång resa för att besöka en nystartad verksamhet i Kabompodistriktet i nordvästra Zambia nära gränsen till Angola. Där tjänar Webby Samutela som missionär tillsammans med sin fru och barn. Vi är så glada att denna resa äntligen blev anordnad, efter att ha flyttats fram flera gånger och var i fara för att bli inställd (som man har gjort med en del andra program, t.ex. den årliga pastorsretreat för att uppmuntra pastorer i sin tjänst).

De ovannämnda ledarna, tillsammans med MBAs Direktör, Adamson Shamfuti, behöver våra förböner för Guds ledning och beskydd i deras ledning av arbetet i MBA församlingarna såväl som arbetet här på missionområdet, och på sjukhuset. MBA styrelsen har inte varit effektiv med att fullfölja sin roll att hålla ledarna ansvariga, och därför går arbetet inte framåt. Våra bröder drabbas av många utmaningar, både utifrån och även inom sig själva. Vi ber om visdom om hur vi kan ge råd genom Guds ord när vi får tillfällen.

Tack för att ni håller oss i era förböner. Han som lovade, "Sannerligen, Jag är med er alltid till tidens slut" (Mat 28:20), han är trofast!

Varma hälsningar från Mpongwe,
Stella och Henry