

12 april 2020

Kära vänner,

Här kommer en till hälsning på påskdagen från en solig höstdag här i Mpongwe! Må ni, liksom vi, också uppleva den Uppståndnes Jesu älskande närvaro med er i vilken som helst "säsong" ni befinner er i. Han förblir trofast! Vi hoppas ni mår bra – kropp, sinne och ande. Vi mår bra – så tacksamma att få vara tillsammans, och få vara tillsammans i Herren.

Vi har varit självisolerade under flera veckor nu pga hotet genom "covid-19 virusen" och är särskilt försiktiga pga Henrys låga immunitet, och genom läkarens råd som vi fick i Sydafrika så fortsätter vi att kolla hans vita blodkroppar som var låga. Läkaren trodde det kunde bero delvis på medicine han tar mot malaria.

Henry känner sig frisk. Han fortsätter vara aktiv, och motionerar varje dag på husets bakgård här där vi bor. Han använder tiden här hemma genom att förbereda anteckningar på lamba för framtida undervisning; översätta material till lamba som han blivit ombedd att göra; redigera och skriva på maskin personliga historiska berättelser som han har samlat från många av våra ledare här under åren.

Diskussioner fortsätter på sammanträden i Baptist Union of Zambias litteratur kommittén vad gäller tryckandet av den rättade versionen av nyöversättningen av lamba bibeln (Nya Testamentet och Psaltaren).

Besökare från Sverige (fem som studerar på Götabro och Anders Ivarsson) tyvärr fick lov att avkorta sin vistelse och återvända till Sverige, vilket dom gjorde just i tid. Två dagar efter dom hade åkt stängdes flyplatsen i Ndola pga coronavirusen.

I Zambia har folket förmanats att stanna hemma så mycket som möjligt. Skolor är stängda och större folksamlingar har förbjudits. Kyrkorna är stängda och församlingsmedlemmar har uppmanats att läsa och bedja i sina hem. Vanligtvis har MBA ordnat påskkonferenser med tusentals deltagare, också här vid Mpongwe. Men i år har vi märkt en stor tystnad. Vår lokale församlingsspastor, Munkupa, har predikat på radio (Mpongwe Radio) så ordet går ändå ut till många som har haft möjlighet att lyssna.

Vi är tacksamma för statens agerande för att komma till rätta med spridningen av virusen och behandlingen av dom som blivit infekterade. Hit intills har man behandlat 43 patienter i Zambia som infekterats av coronavirusen, med två dödsfall. En av dessa som har infekterats är en man från Luanshya, vår närmaste stad, 65 km från Mpongwe, där vi brukar handla. Två behandlingscentra har etablerats, ett i Lusaka, och ett vid Masaiti som ligger 45 km från Mpongwe. Man befärar att det kan finnas fler som blivit infekterade...

De flesta förstår tyvärr inte faran av denna virus. Marknader är fulla av människor, och likaså transportmedel, som bussar. Staten har beordrat att högst 50 personer får samlas till en begravning och man måste hålla avstånd från varandra. Men i onsdags var det en stor samling på en begravning här i närheten. Den som begravdes hade dött i Lusaka, som har erkänts som epicentrum för virusen och folk har uppmanats att hålla sig där ifrån så mycket man kan. Men det var många som kom där ifrån till begravningen. Till och med en hövding var med på denna alltför stora begravning.

Det är en stor utmaning här i landet att alla skall se till att man har nog med vatten och tvål så man kan tvätta sig flera gånger om dagen, och i deras små boningshus i byarna att man skall hålla avstånd från varandra. Dessutom är hälsoståndet så att man kan relativt lätt infekteras av den nya "coronavirussen." Vi ber för personalen på sjukhus, också här vid Mpongwe, att skyddas ifrån virusen.

Regeringens informationsminister har varnat folk i det här fallet emot att lita på vad trolldoktorn kan säga, att han kan hela den som blir infekterad av denna virus.

Martin Luther sa följande under den sk "svarta plågan,"

"Jag skall be Gud att han i sin barmhärtighet skall skydda oss. Sen skall jag desinfektera och söka rena luften. Jag skall dela ut medicin och ta den själv. Jag skall avhålla mig från platser och personer där min närvaro inte behövs, så att jag inte smittas och smittar andra, och på så sätt orsakar min egen eller andras död. Om Gud vill ta mig skall han finna mig, och att jag har gjort det som förväntades av mig för att inte vara ansvarig för min egen eller andras död. Om min granne behöver mig skall jag inte avstå från någon plats eller person utan känna mig fri att gå under det skydd jag kan åstadkomma. Detta är att leva i tro och gudsfruktan därför att den är inte tanklös eller dumdristig."

Så vi försöker att ta vårt ansvar och överlåta oss själva och varandra i vår älskade Faders vilja och vård.

Vi är tacksamma till alla som bad och frågade om det vi bad om förbön för i fjol. Vad gäller säkerheten i missionsområdet har det blivit en förbättring trots att det inte har byggts någon mur. Det blev också för dyrt att bygga en. Under den goda regnperioden vi har haft växte buskar och träd upp igen och det har skyddat oss. Folket här ikring är tacksamma för det som förväntas bli en god skörd av majs i juni. En del av områdena som drabbades av torka i Sydafrika har fått regn. I andra områden fortsätter krisen. Vi har hört på nyheterna att i Zimbabwe, som ju gränsar till Zambia, riskerar halva befolkningen att svälta om inte världshälsomyndigheterna griper in...

Som det står i Ps.33:20-21, "Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vårt hopp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn."

Guds frid och glädje,
Stella och Henry